

42^E JAARGANG, NUMMER 9

WOENSDAG 3 JUNI 2015
NUMMER 416, OPLAGE 890

REDAKTIE:

MARK LANKVELD, JOHNNY
CUPPERS, NIENKE HULSHOF,
TANJA HUIJINK, STEFAN BEERTEN,
ELSKE KOLKMAN, HUUB WOPEREIS.
FREE LANCE,
MADDY HULSHOF EN
JOHAN STORTELDER

CONTACT:

HUUB WOPEREIS
H.WOPEREIS@CHELLO.NL
06 - 12844614

VORMGEVING:

CHRIS NIJHOF / ROMEO DELTA

09

INHOUD

P02 "AUW, AUW,..."
P06 PROFIELSCHETS
P11 COLUMN

DAN WEET JE HET ZEKER!

Wanneer wolken verdwijnen en de warmte
weer komt,

Wanneer de vorst verdwijnt en de regen
verstomt.

Wanneer de kermisklanten bij Moane-
schien de plas op gaan,

Dan weet je het, dan komt de Zieuwentse
kermis er aan.

Dan krijg je foto's van muzikanten uit Har-
mes zijn oefenhok,

en zie je de feestcommissie weer met
spelletjes drok.

Zie je kinderen fietsen om naar het oefe-
nen van zeskamp te gaan?

Dan weet je het, dan komt de Zieuwentse
kermis er aan.

Dan zie je de feestcommissieleden met
bouwhekken slepen,

zodat niet van het paadje naast de gracht
wordt afgeweken.

Zie je Martin Wossink met een indeling op
het kerkplein staan?

Dan weet je het, dan komt de Zieuwentse
kermis er aan.

Grote oude vrachtwagens parkeren op het
plein,

zodat er ook weer vertier voor de jeugd zal
zijn.

Staat bij Inge die Pool aan de tap van de
cake walk baan?

Dan weet je het, dan komt de Zieuwentse
kermis er aan.

Zie je een tent in Mollemans weide staan,
dan zie je iedereen op een fiets richting
het dorp gaan.

Zie je een grote versierde fiets met een
kind?

Dan weet je het zeker, de Zieuwentse ker-
mis begint.

Stefan Beerten

“AUW, AUW, KOM MIEN TOCH HELPEN, ...”

Maandagavond 11 mei, een stralende avond; Nienke en ik hadden de eer aanwezig te zijn bij de grote oefenavond van de EHBO Zieuwent-Mariënveld, in samenwerking met de Lotusvereniging. (Landelijke opleiding tot uitbeelding van slachtoffers). Dit keer vond het plaats op het bedrijf van de WOPA aan de Ruurloseweg te Zieuwent.

André Hendriksen, de voorzitter van de EHBO, zou ik benaderen om te vragen of het goed was dat wij namens de PIOT een kijkje kwamen nemen. En niks zo mooi als in Zieuwent, want daar kwam ik spontaan een dag na de vergadering André op het fietsje tegen, in de nieuwe bocht bij de kerk. “André, mag ik je heel even wat vragen...?”

Gelukkig vond hij het prima.

Bij aankomst op het WOPA terrein, konden we meteen een kijkje nemen bij het grimeren van de mensen van de Lotusvereniging, onder leiding van Erica Ebbers. Samen hadden zij van tevoren al een draaiboek opgezet voor deze oefenavond, met daarin allerlei verschillende verwondingen en scenario's die zich zouden kunnen voordoen op een loonwerk- en grondverzetbedrijf. Uiteraard mochten wij dit nog niet aan de mensen van de EHBO gaan vertellen, zodat zij echt op een verwonding lopen en zelf gaan analyseren wat er aan de hand zou zijn.

Wat meteen opviel bij het grimeren is de mate van professionaliteit die er was. Elke verwonding werd tot in detail nagebootst. Blaren met vochtdruppels werden al hijgend aangebracht en zelfs bij een beknelling van een trekkerband werd vooraf de hele rand van de buik rood gemaakt. Een afgerukte hand werd met behulp van een varkenspootje en een plastic fles, net een echt afgerukte hand, wanneer deze fles over de eigen hand werd geschoven in de mouw van de kleding. “En straks do’w ‘m zo weer in de diepvries, veur een volgende kere...” Recycling ten top, nietwaar?





Gauw even een kopje koffie in de loods gedronken, waar allerlei tafels en stoelen klaar stonden voor iedereen die deze avond kwam oefenen. Dat waren er toch al gauw een stuk of veertig. Zij werden in 10 groepen verdeeld en samen met de kaderbegeleider van de EHBO volgden ze een route, zodat ze elke 10 minuten bij een volgend slachtoffer zouden komen. Kijken, inschatten en vragen wat er mankeerde, handelen en nabespreken van je oefening. Wat was er aan de hand, wat kon je het beste doen, of wat juist beter niet? Kaderinstructrice en good-old Riky Ponds, onder Zieuwentenaren vaak het gezicht bij de EHBO, was ook nu van de partij en vertelde als vanouds hoe alles in elkaar zat.

En niet alleen Riky, maar zoveel gedreven mensen, die zich vrijwillig opgaven omdat ze wilden oefenen voor de EHBO. Met zinnig verstand hebben we geluisterd naar de verschillende beweegredenen van mensen om bij de EHBO te gaan. Daar

waar ik van tevoren echt dacht dat je dit ging doen, omdat je dat zou moeten van je werk, of via een sportvereniging, heb ik mij verbaasd over het aantal mensen dat uit zichzelf vindt dat het belangrijk is om EHBO te hebben. “Omdat je interesse in de zorg hebt en vrijwillig daar waar je kan een bijdrage kunt leveren voor mensen....” Aldus Joke Kolkman.

Zo vroegen we verschillende mensen en natuurlijk waren er een aantal die dit vanwege hun werk moesten doen, maar dat was niet het merendeel. Veel vaker was de reden dat mensen wel via het werk de eerste kennismaking hebben gehad, maar daarna uit zichzelf bleven. Wel gaf men aan dat het een ander soort vereniging is. Daar waar je bij een sportvereniging een soort saamhorigheid deelt binnen een team, is dit hier anders. Je komt er meer voor jezelf en samen kan je het best gezellig hebben. Dat moet ook af en toe.

“AUW, AUW, KOM MIEN TOCH HELPEN”

Ook de mensen van de Lotusvereniging, waren enorm gedreven in hun “vrijwillige vak”, om het zo te noemen. Nadat je het EHBO diploma hebt, kun je via een 2-jarige cursus bij de Lotusvereniging. Die niet elk jaar is, maar toevallig dit jaar in september 2015 weer start. (mochten er nog liefhebbers zijn, voor meer dan een stukje toneel op locatie? Aanmelden bij Erica Ebbbers).



Nienke en ik liepen rond, hebben veel gezien en waren toch best onder de indruk. Er werd serieus gewerkt en er werd veel gevraagd en geleerd. Geen geouwehoer, af en toe even een woordgrapje, maar veelal gedreven gezichten die echt probeerden te leren en het een slachtoffer zo goed mogelijk naar de zin te maken of te helpen. En ook zagen we de slachtoffers/Lotus, de hele avond in hun rol blijven, soms ongemakkelijk op een betonnen vloer zitten of liggend. Dat dwong veel respect af.

Toen alle oefeningen gedaan waren en iedereen voor een drankje en wat lekkers bij elkaar zat, werden er door André nog enkele uitreikingen gedaan aan geslaagden van het diploma, of jubilarissen. Dit alles in een ongedwongen sfeer.

Met André spraken we ook nog even na over de avond, die goed verlopen was. Maar ook over de locatie van het

Zwaluwennus. Dat ze er als vereniging van bewust zijn dat ze waarschijnlijk naar een nieuw onderkomen moeten, wanneer de plannen over het “Maxhuis” werkelijkheid gaan worden. De locatie zal niet het probleem zijn, als er daarnaast maar genoeg opbergruimte is voor al het materiaal, aldus André. Die zich daar overigens nog niet zo’n zorgen over maakt. “We hebben nog tijd, we kijken rustig rond...”.

Wanneer iedereen inmiddels het glas al een aantal keren naar de mond gebracht heeft en de gesprekken alweer in volle gang zijn, zegt de voorzitter: “O ja, nog één dingetje, ik heb de WOPA nog niet bedankt.....” Waarop iedereen in koor begint te zingen: “Wopa bedankt, Wopa bedankt, Wopa, Wopa, Wopa bedankt.”

Wij bedanken bij deze nogmaals André en alle andere aanwezigen die het mogelijk hebben gemaakt dat wij dit stuk konden schrijven!

Tanja en Nienke.



PROFIELSCHETS

Hij is vrijwilliger bij oudheidkundige vereniging Old Zuwent en kenner van het oude Zieuwent, in het bijzonder van de kerk en haar ontstaansgeschiedenis. Ooit betrokken als secretaris bij Pacelli en vanuit die verantwoordelijkheid ook medeverantwoordelijk voor werkzaamheden voor de eerste jaren van de PIOT.

Pas nog bleek hij de schatgraver, c.q. -bewaarder, van de sokkel van het Christusbeeld in ons park. Maar boven alles kennen we hem van zijn prachtige kalligrafeerwerk, waar we vele voorbeelden van kunnen ontdekken aan menige wand in ons dorp. Dit is een profielschets van Bennie Venderbosch.

1. Meest favoriete sport:

Wielrennen. Ik fiets(te) zelf best veel, maar niet met een sportfiets. Wielrenners zijn niet zo verwend als betaalde voetballers.

2. Minst favoriete sport:

Cricket. Flauw gedoe.

3. Mooiste sportherinnering:

Voetbal kijken met mijn vader in de jaren '30. Ik was nog een klein kind en verheugde me altijd op de gang naar het voetbalveld. Ik kreeg er namelijk altijd een ijsje van 5 cent. Het voetbalveld was de enige plek in Zieuwent waar je deze lekkernij kon krijgen.

4. Favoriete sportman/vrouw:

Marianne Vos. Wat een sportmens is dat.

5. Lekkerste eten:

Gebakken aardappels met sla. Of stampot, en dan mogen het alle smaken zijn.

6. Voor welk tv-programma blijf je het eerst thuis:

Op BBC1 is wekelijks 'the antique roadshow'. De Engelse variant van 'tussen kunst en kitsch'. Altijd op geweldige locaties, met geweldige attributen.

7. Beste boek/schrijver:

Ik ben gek van Vlaamse schrijvers als Felix Timmermans, Stijn Streuvels en Ernest Claes. Van deze laatste is het boek 'de Witte' een aanrader.



8. Mooiste film:

Het is al meer dan 40 jaar geleden dat ik naar de bioscoop ben geweest. Ik heb in de jaren 50 de film 'Mariandel' gezien in Lichtenvoorde. Een romantische film die ik wel drie keer ben wezen kijken.

9. Politieke kleur:

Gematigd rechts.

10. Beste Nederlandstalige lied:

'Het Dorp' van Wim Sonneveld.

11. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:

Ik kan me niets herinneren. 10 jaar voor, 5 jaar tijdens en 10 jaar na de oorlog werden er niet zo veel cadeaus gegeven. Het was een armoedige tijd. Ik heb de tijd na de oorlog nog armoediger ervaren als de tijd er voor.

12. Grootste miskoop:

Is me nooit overkomen. Ik denk altijd goed en lang na voor ik iets koop. Soms mischien wel iets te lang.

13. Omscholen tot:

Iets in de grafische sector.

14. Tent opzetten in:

Mellinks veene. Ligt in de driehoek Harreveld, Heelweg, Zieuwent. Prachtige natuur waar ik als kind heel veel tijd heb doorgebracht.

15. Ben je al eens aangehouden door de politie:

In 1950 in Nijmegen. Reed ik in opdracht van mijn commandant uit militaire dienst op diens fiets door Nijmegen met te weinig licht. Word ik aangehouden door een agent. Blijkt dat een jongen van Scheltinga te zijn uit Zieuwent. We hebben ons er samen over verbaasd, maar het haalde niets uit. Ik kreeg gewoon een bon van hem.

16. Hekel aan mensen die:

Oneerlijk zijn.

17. Uit bed halen voor:

Een mooie kalligrafie-opdracht.

18. Waar droom je over:

Ik droom de raarste dromen, waar ik me in wakkere toestand vaag iets van herinner, maar wat ik later nooit na kan vertellen. Er is vaak geen touw aan vast te knopen.

19. Wanneer was je voor het laatst bang:

Toen ik in 1965 een hartaanval kreeg. Ik was bij kapsalon van Alen en voelde me helemaal niet goed. Zo slecht heb ik me nooit weer gevoeld, verschrikkelijk was dat.

20. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Acht kruisjes en de rest deden hun stinkende best.

21. Welke zin of welk woord gebruik je te veel:

Verd.....

22. Wie zou je nog willen ontmoeten:

Mijn ouders, Rembrandt van Rijn en mijn vroegere collega's uit Zutphen (en dan vooral de vrouwleu).

23. Wat zou je geen 2e keer doen:

Mij te veel inzetten voor derden. Je bent er vaak enorm druk mee, maar de waardering is soms 0,0.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Ik weet wel 5 kenmerken; Eerlijk, accuraat, hulpvaardig, moeilijk met het nemen van beslissingen en soms te snel van vertrouwen bij vreemde mensen.

Bennie bedankt.

Mark Lankveld

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

VOETBAL : RKZVC

- Datum : wedstrijd : uitslag** **18-04-2015 : RKZVC E1 – Gendringen E1 : 3 – 4**
DOELPUNTENMAKERS: Yob Goldewijk, Willem Domhof en Marijn Harbers.
MOOISTE DOELPUNT: Yob Goldewijk scoorde na een schitterende aanval.
MOOISTE MOMENT: De 3-2 voorsprong.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Willem Domhof.
- Datum : wedstrijd : uitslag** **25-04-2015 : Vorden E1 – RKZVC E1 : 3 – 1**
DOELPUNTENMAKERS: Willem Domhof.
MOOISTE DOELPUNT: Kopbal van Willem na een goede cornerbal van Ryan.
MOOISTE MOMENT: Tegenstander raakte 3x de paal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Finn Eekelder.
- Datum : wedstrijd : uitslag** **02-05-2015 : RKZVC E1 – Klein Dochteren E1 : 2 - 3**
DOELPUNTENMAKERS: Finn Eekelder en Jesse Vos.
MOOISTE DOELPUNT: Door samenspel komt Finn Eekelder op de keeper af en schiet tegen de keeper, waarna Jesse Vos netjes afrond.
MOOISTE MOMENT: Daar waar we normaal de 2e helft verzwakken, gingen we nu goed door.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Immink.
- Datum : wedstrijd : uitslag** **02-05-2015 : RKZVC E3 – Terborg E2 : 1 – 0**
DOELPUNTENMAKERS: Pim Teunissen.
MOOISTE DOELPUNT: Pim Teunissen.
MOOISTE MOMENT: Na tig kansen en diverse mooie aanvallen eindelijk de 1-0.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sven Baks, scherp en hardwerkend gevoetbald.
- Datum : wedstrijd : uitslag** **25-04-2015 : Meddo E? – RKZVC E4 : 6 – 4**
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (3x) en Sam (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Denzel schoot de voorzet van Lars goed in de kruising.
MOOISTE MOMENT: De redding van Iris die een hoge bal van de lijn afschoot.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Huib, dit was zijn laatste wedstrijd dit seizoen. Hij gaat op vakantie naar Portugal.
- Datum : wedstrijd : uitslag** **02-05-2015 : RKZVC E4 – VIOS B. E3 : 3 – 10**
DOELPUNTENMAKERS: Denzel (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Denzel passeerde de keeper en scoorde.
MOOISTE MOMENT: De blijdschap bij al de 3 goals.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Douwe, altijd keeper, maar ging de 2e helft voetballen en scoorde bijna 2x.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

Datum : wedstrijd : uitslag **09-05-2015 : Markelo E7 – RKZVC E4 : 5 – 4**
DOELPUNTENMAKERS: Sam (1x), Lars (2x) en Denzel (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Sam, schot van Denzel hard op de keeper, deze liet los en Sam reageerde snel en schoot de bal in de goal.
MOOISTE MOMENT: Daan veroverde heel veel ballen en gaf goede passes.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Sam, jammer dat hij niet wilde schrijven voor de PIOT.

Datum : wedstrijd : uitslag **25-04-2015 : RKZVC F1 – Silvolde F1 : 6 – 2**
DOELPUNTENMAKERS: Kay (3x), Dani (2x) en Marick (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Marick van der Veer.
MOOISTE MOMENT: Kevin kwam vrij voor de goal en scoorde bijna.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Stijn Onstenk.

Datum : wedstrijd : uitslag **02-05-2015 : VVG'25 F1 – RKZVC F1 : 2 – 0**
DOELPUNTENMAKERS:
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT: Het hele kampioensteam.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Met een ouderwetse GSM-bus naar Gaanderen, aldaar KAMPIOEN worden, met platte wagen door Zieuwent, feest in de kantine met heerlijke taart van Jill en broodje frikandel met ranja.

Datum : wedstrijd : uitslag **09-05-2015 : RKZVC F1 – Uiftse Boys F1 : 3 – 0**
DOELPUNTENMAKERS: Kay Wolterink (3x).
MOOISTE DOELPUNT:
MOOISTE MOMENT: VVG'25 hield nog geloof in een gedeeld kampioenschap met ons, meteen na de wedstrijd zeggen de jongens even een appje sturen naar VVG want wij zijn de enige en echte kampioenen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Jonah te Fruchte, bij 0-0 stand een perfecte redding, vervolgens een assist op Kay.

Datum : wedstrijd : uitslag **25-04-2015 : RKZVC F2 – Winterswijk F6 : 13 – 1**
DOELPUNTENMAKERS: Lasse (7x), Sep (3x) en Tim (3x).
MOOISTE DOELPUNT: Corner van Lasse ging in 1 keer in doel.
MOOISTE MOMENT: Driehoekje Lasse-Tim-Wietse.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Lasse.

Datum : wedstrijd : uitslag **25-04-2015 : RKZVC F3 – Grol F6 : 8 – 0**
DOELPUNTENMAKERS: Jip (3x), Sem (2x), Jordi (1x), Stijn (1x) en Ties (1x).

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

MOOISTE DOELPUNT: Alle doelpunten waren super! Er werd heel goed samen-
gespeeld.

MOOISTE MOMENT: Het goede samenspel in de hele wedstrijd.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Sem Rouwhorst.

Datum : wedstrijd : uitslag **02-05-2015 : FC Meddo F2 – RKZVC F3 : 0 – 8**

DOELPUNTENMAKERS: Jip (4x), Jordi (3x) en Ties (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Alle 8 doelpunten heel goed uitgespeeld.

MOOISTE MOMENT: Het goede samenspel van het hele team.

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Datum : wedstrijd : uitslag **09-05-2015 : RKZVC F3 – FC Trias F5 : 3 – 2**

DOELPUNTENMAKERS: Sem (2x) en Jordi (1x).

MOOISTE DOELPUNT: Jordi met een boogbal hoog over de keeper heen.

MOOISTE MOMENT: De terugkomst na een 2-0 achterstand.

MAN v.d. WEDSTRIJD: Het hele team.

ACTIVITEITEN-AGENDA

Dag	Datum	Aanvang	Activiteit
Vr.	5 juni	20.00 uur	Zieuwent Live! : Feesttent Mollemansweide.
	6, 7 en 8 juni		Kermis Zieuwent.
	12, 13 en 14 juni		Jong Nederland : Kleinkamp.
Wo.	24 juni	20.00 uur	PIOT : Kopie inleveren.
Za.	4 juli	Stg. Fratsen : Modderdag.
Ma.	6 juli	20.00 uur	Stg. Paasvuur : Kruisjassen : Het Witte Paard.
	11 t/m 15 juli		Jong Nederland : Grootkamp.
Za.	5 sep.	't Hoenderboom : Jeugdmiddag.
Zo.	6 sep.	13.00 uur	Stg. Fratsen : Vertelfestival.
Za.	26 sep.	60-jarig bestaan van Jong Nederland Zieuwent.
Do.	22 okt.	't Hoenderboom : Dropping.
	23 en 24 oktober		Stg. Fratsen : Houtdorp.
Vr.	18 dec.	20.00 uur	't Hoenderboom : Kerstbingo.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

De column

KOERS!

Rond mijn 18e ben ik een tijdje jeugdleider geweest bij ZVC. Van de F5, refresh. En refreshen was ook nodig, maar niet vanwege het voetballen. In plaats van mee te doen aan de warming-up, waren de jongens in de sloten om het veld kikkervisjes aan het vangen, in bomen aan het klimmen en elkaar met modder aan het insmeren. Voetballen interesseerde de meesten niet zo en de laatsten kwamen vaak pas gedurende de eerste helft uit de beek gekropen om te kijken wat de andere jongens aan het doen waren. Maar wat maakte dat ook uit, ze konden alles nog worden.



Als ik tegenwoordig naar Studio Sport kijk, merk ik dat er van dat scala aan sportieve mogelijkheden dat ik ook zelf als F-je heb ervaren, weinig meer over is. Ik kan nu bijna niks meer worden. Ik had al vrij jong ingezien dat het Nederlands elftal er voor mij niet in zat, maar pieken in een andere sport heeft in mijn achterhoofd nog onrealistisch lang tot de opties behoort. Als je langzaam de dertig inkruipt, merk je dat de leeftijd van alle topsporters steeds verder afwijkt van het aantal lenes dat je zelf telt.

De schok was het grootst toen ik ontdekte dat dit zelfs geldt voor schaken. De wereldkampioen Magnus Carlsen is 10 (!) jaar jonger. Auw!

Gelukkig besteedt Studio Sport ook de nodige tijd aan wielrennen. En dan blijkt dat er toch ook mensen van boven de negenentwintig zijn die topsport bedrijven. Binnen een peloton met mannen die er toch al wat ouder uitzien door de inspanningen die ze moeten leveren, zijn het renners als Jens Voigt (geboortjaar van 1971) die de dertiger weer moed geven.

Als Tom Egbers, zoals altijd sympathiek gesticulerend, uitlegt dat sportopa Smeets de kijkers de hele zondagmiddag bij gaat praten over alles wat er zich in wielerland afspeelt, ga ik er daarom altijd even goed voor zitten (lees: liggen). Niks lekkerder dan een hele zondag in de huisbroek onderuit op de bank, het geluid van de camerahelikopter op de achtergrond, af en toe (tussen de hazenslaapjes door) onderbroken door Mart die ons deelgenoot



maakt van het laatste wielrijargon en door de nieuwste verhaspelingen van Maarten Ducrot:

... "Hij verliest nog geen halve minuut, nou ja precies een halve minuut: 33 seconden." ... "Wat een courage!" ... "Zzzz" ... "Er is één Duitser, die het hele karretje in de poep rijdt, want zo heet dat in wielertermen." ... "Zzzz" ... "Hij zet nu aan. Die gaat lopen linkeballen." ... "Cancellara rijdt alsof tie een brommer heeft ingeslikt." ... "Zzzzzzz" ...

Om vervolgens wakker te worden en net de finish gemist te hebben.

Naast leuk om te kijken, is wielrennen ook leuk om te doen. Goed nieuws voor mensen die op zondag wat anders willen doen dan lam op de bank hangen. Zelf behoor ik nog niet heel lang tot die groep, maar sinds vorig jaar heb ik een racefiets. Bevalt uitstekend! Sinds kort fiets ik zelfs wel eens mee met toertochten. Dan blijkt dat ook in het amateuircircuit de seniore spor-

ter goed vertegenwoordigd is, niet zelden voorzien van een riante horecaspoiler aan 's mans voorkant.

Op zondag 31 mei is de van Wijnen Oost-Achterhoektocht. De organiserende toerclub Velocé heeft deze "Ronde van Zieuwent" extra leuk gemaakt voor wielrijdende dames, om veel vrouwelijke deelnemers te trekken. Dat is weer leuk voor de mannelijke deelnemers, dus het zal wel druk worden.

Eigenlijk heb ik wel zin om mee te doen. Op de 31e wordt echter ook de laatste etappe van de Giro verreden... Ben benieuwd welke van de twee het gaat worden: de bank of de koers.

Gelukkig is de fietstocht pas na de keiharde PIOT-deadline. Ik hoef hier dus niet te vermelden of ik mijn karretje al dan niet in de poep heb gereden.

Johan

