

45<sup>E</sup> JAARGANG, NUMMER 6

WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018  
NUMMER 443, OPLAGE 1100

**REDAKTIE:**

MARK LANKVELD,  
JOHNNY CUPPERS,  
NIENKE HULSHOF, STEFAN BEERTEN,  
BOB KLEIN GOLDEWIJK,  
JILL TE PLATE, HUUB WOPEREIS  
FREE LANCE, IRIS WEELINK  
EN JOHAN STORTELDER

**CONTACT:**

HUUB WOPEREIS  
H.WOPEREIS@CHELLO.NL  
06 - 12844614

**VORMGEVING:**

CHRIS NIJHOF / ROMEO DELTA

6

**INHOUD**

P02 DAAR WORDT IK VROLIJK VAN  
P05 PROFVOETBALLER ?  
P13 BRIDGEN IN ZIEUWENT  
P14 PROFIELSCHETS  
P16 DAGBOEK V/E VOORZITTER  
P20 COLUMN

## ZIN IN !

Sinds een aantal jaar vier ik met mijn vier Zieuwentse vriendinnen en onze wederhelften het leven in de sneeuw. De tweede week van maart verkeren we een hele week in een staat die niet te omschrijven is, maar ik ga het toch proberen: euforie, adrenaline en liefde. En man: wat heb ik daar zin in!

Het hele jaar door gaat er geen week voorbij dat ik niet aan deze week denk, zes maanden voor vertrek gaat er geen halve week voorbij, drie maanden voor vertrek gaat er geen dag voorbij en de maand voor vertrek gaat er geen dagdeel voorbij dat ik er niet aan denk. Dus u weet waar ik op dit moment aan denk.....

Het hele jaar door worden er voorbereidingen getroffen om de week zo mooi mogelijk te laten verlopen. Denk aan: groepskleding, handige gadgets voor op- en naast de piste, voldoende eten en drinken en een accommodatie midden in het dorp zodat we na de après ski met onze ogen dicht naar huis kunnen lopen. Man: wat heb ik er zin in!

Zoals u begrijpt is focus en concentratie niet mijn allersterkste punt, maar voorpret zorgt er wel voor dat ik de hele dag goede zin hou! Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook wel eens gewoon géén zin. 'In het moment leven', zoals je dat tegenwoordig overal leest, is daarom niet altijd aan mij besteed. Mijn leuke en gezellige agenda houdt mij nou eenmaal op de been. Want wie heeft er nou geen zin in die lange rij tractoren van Zieuwent (RKZVC) naar Lichtenvoorde (Longa'30) op zaterdag 3 maart? Daar heeft iedereen toch gewoon zin in? De voorbereidingen zijn allemaal al ver van te voren in goede lijnen uitgezet en ieder-

## ZIN IN !

een is er op een leuke manier druk mee. 3 maart is weer een super mooie voetbal dag voor RKZVC!

Ik schrijf dit stuk voor de wedstrijd. Ik verwacht, naast 3 punten, weer een onvergetelijk spektakel. Mocht alles wat ik hier schrijf pure ellende worden. Heb ik in ieder

geval ontzettend veel voorpret gehad en hebben die momenten 10 keer zo lang geduurd als het moment zelf.

Gelukkig staan dan PaasPop en de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur..... NU AL ZIN IN!

*Nienke*

## DAAR WORDT IK VROLIJK VAN

**schrijverskist**



### GEEF DE KIST DOOR ...

Toen Barend Wassink, de vorige schrijver, mij vroeg of ik het schrijversstokje wilde overnemen, was ik verrast. Maar ik beschouw het als een eer om dit te mogen doen.

#### Hier mijn inbreng.

Ik ben Arjan Visser en ik kom uit het westen van Nederland. Dus ben ik import. Ik woon hier samen met mijn import vrouw Sandra en mijn twee in Zieuwent geboren dochters. De term "import" heeft een beetje een negatieve ondertoon maar ik ervaar het wel als een geuzenaam. In 2001 zijn we in Zieuwent komen wonen en we vinden het fijn hier.

Velen van jullie denken wellicht "wie is die Arjan Visser" eigenlijk. Je zou me kunnen kennen van Semper Avanti. Ik heb altijd de rollen in het Nederlands en dat is puur praktisch omdat mijn Achterhoeks nergens naar klinkt. Ook ben ik een tijd lang Gilde leider geweest en doe ik al jaren mee aan het vertelfestival. Rond 5 december ben ik ook altijd druk, maar ik denk dat je me dan niet herkent.

Een paar jaar geleden vroeg Maddy Hulshof ,voor haar artikel "een plek in de herberg" mij, wat ik aantrekkelijk vond aan Zieuwent. En ik denk dat de aantrekking komt omdat we hier leuke mensen hebben leren kennen. Als we



op zondag een grote wandeling met de hond gaan maken eindigt dit meer dan eens in een bakje koffie en een eventueel biertje bij vrienden die op de route wonen. Even een bezoekje bij de burens eindigt vaak in een super gezellige middag of avond. Op straat groeten de mensen elkaar en daar ontstaan regelmatig leuke gesprekken. Bij onze buurtsuper zijn altijd vriendelijke mensen aan het werk met een glimlach waar ik blij van wordt. En ik word vrolijk van het vertelfestival, Semper Avanti, het Gilde en de tijd rond 5 december. Het geeft me voldoening. Ik ben een gezelligheidsmens en ik vind die gezelligheid in Zieuwent. De kracht van verenigingen, maar ook een avondje bij de burens, is voor mij duidelijk het sociale . Kan dat alleen in Zieuwent? Dat denk ik niet maar in Zieuwent kan het zeker

Maddy vroeg mij ook wat ik zou willen wijzigen om Zieuwent aantrekkelijker te maken voor nieuwkomers. Dat was in de tijd dat er erg veel woningen te koop stonden. Momenteel gaat het goed op de huizenmarkt, en lijkt Zieuwent aantrekkelijker dan ooit. Maar stel je eens voor dat we geïnspireerd door "Zonnig Zieuwent" proberen om

nog meer dakruimte te vinden om panelen te plaatsen en te zien of we zelfvoorzienend kunnen worden en alle huizen van Zieuwent van stroom kunnen voorzien en we het voor alle inwoners nog aantrekkelijker kunnen maken om hier te wonen. Wellicht is het een utopie, maar het verleden leert ons dat kleine standvastige dorpjes heel veel kunnen bereiken

Ik geef de pen door aan een persoon van een jongere generatie om eens te lezen hoe een vertegenwoordiger van deze groep ons dorp ervaart. Ze is actief in het verenigingsleven en een gezien persoon in Zieuwent en ze heeft een echte Zieuwentse achternaam en echte Zieuwentse wortels. En ..... ze is in tegenstelling tot de schrijvers tot nu toe, jong!

Jonge schrijfster. Hoe is het om in het begin van volwassenheid in een dorp te wonen waar de gemiddelde leeftijd langzaam steeds hoger wordt ?

*Gegroet,  
Arjan.*

# DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

## VOETBAL : RKZVC

- WEDSTRIJD : UITSLAG:** **SDOUC JO9-1 - RKZVC JO9-1 : 4-7**  
**DOELPUNTENMAKERS:** Wout (2x) , Friso (1x) en Lynn (1x).  
**MOOIESTE DOELPUNT:** Lynn.  
**MOOIESTE MOMENT:** Winst in de 2e helft.  
**MAN v.d. WEDSTRIJD:** Tim.
- WEDSTRIJD : UITSLAG:** **RKZVC JO9-1 – Longa'30 JO9-1 : 3-2 (Yes !)**  
**DOELPUNTENMAKERS:** Wout (2x).  
**MOOIESTE DOELPUNT:** De 1e van Wout. Prima schot op leeg doel.  
**MOOIESTE MOMENT:** Goal in laatste halve minuut. Winnende goal !  
**MAN v.d. WEDSTRIJD:** Lars. Heeft prima onze afwezigen vervangen.
- WEDSTRIJD : UITSLAG:** **Lochem JO9-3 – RKZVC JO9-2 : 6-7**  
**DOELPUNTENMAKERS:** Joes (3x) , Thijmen (2x) , Jurre (1x) en Lynn (1x).  
**MOOIESTE DOELPUNT:** Joes. Mooi schot van afstand mooi in de kruising.  
**MOOIESTE MOMENT:** 1ste Oefenwedstrijd in de 3e klasse en allemaal heel goed gespeeld en gewonnen.  
**MAN v.d. WEDSTRIJD:** Teun.
- WEDSTRIJD : UITSLAG:** **RKZVC JO9-2 – Meddo JO9-1 : 6-3**  
**DOELPUNTENMAKERS:** Thijmen (3x) , Romy (1x) , Pim (1x) en Jurre (1x).  
**MOOIESTE DOELPUNT:** Jurre. Na 2x de paal te raken ging het derde schot er keihard in.  
**MOOIESTE MOMENT:** Allemaal super goed gespeeld.  
**MAN v.d. WEDSTRIJD:** Jurre Spexgoor.
- WEDSTRIJD : UITSLAG:** **Fc Winterswijk JO9-5 – RKZVC JO9-2 : 7-4**  
**DOELPUNTENMAKERS:** Lynn (2x) en Joes (2x).  
**MOOIESTE DOELPUNT:** Lynn. Kreeg een mooie pass van Pelle en liep alleen door op de keeper en strak onder in de hoek geschoten.  
**MOOIESTE MOMENT:** Tweede helft van de 1ste helft heel goed samen gespeeld door iedereen.  
**MAN v.d. WEDSTRIJD:** Pim. Na 2 weken ziek geweest te zijn, heel goed gespeeld.

# PROFVOETBALLER ?

Seizoen 2016-2017



Voor ons zit een jongeman vol twijfel. Niet omdat hij zojuist met zijn De Graafschap o(nder)19 met 1-5 heeft verloren van Willem II o19. Ook niet omdat het zijn mislukte terugspeelbal was die de 1-3 inluidde waardoor het tiental Graafschappers de resterende tijd kansloos was tegen een vooral fysiek sterkere tegenstander. Nee. Tegenover ons zit de 19-jarige Freek Voogel, die na 7 jaar jeugdopleiding bij De Graafschap aan het einde van dit seizoen moet gaan beslissen hoe zijn toekomst er uit gaat zien. En die beslissing valt hem zwaar.

Even terug naar het begin. Tijdens de redactievergadering kwamen de prestaties van RKZVC 1 uitgebreid aan bod. Redac-

tieleden stelden dat het toch wel een buitengewone prestatie was van het kleine RKZVC dat het op hetzelfde niveau acteert als grote broer Longa'30. En dat met grotendeels Zieuentse jongens. Men vroeg zich af hoe lang dit sprookje kan blijven duren. Is er aanwas, als de huidige lichter op een leeftijd gaat komen waar het niet meer als vanzelf gaat?

Al brainstormend kwamen we tot de conclusie dat Zieuentse bulkt van het voetbal talent. Denk maar eens aan al die spelers die gescout zijn door diverse profclubs en daar furore maken of maakten. Jur Bokkers, Jonah te Fruchte, Devin Haen, de



## PROFVOETBALLER ?

inmiddels teruggekeerde Joey Belterman, Steffen IJzereef, en Siebe Klein Goldewijk, maar ook Freek Voogel. Freek is weliswaar een Zieuwentenaar met een migratie achtergrond, maar toch. Het feit dat Freek inmiddels ongeveer de hele jeugdopleiding bij De Graafschap heeft genoten, deed ons besluiten hem eens op te zoeken voor een interview.

En zo kwam het dat Mark en ik op zondag 11 februari de tribune van DZC Doetinchem beklimmen om de wedstrijd De Graafschap o19 – Willem II o19 te gaan bekijken. Vooraf hebben we nog even geprobeerd de stand te bekijken op de website van De Graafschap, maar ondanks hardnekkig zoeken van ons beiden, slaagden we er niet in deze te vinden. Tijdens de warming up zien we dat Freek bij de kleinsten op het veld hoort. Bovendien lijken de gasten van Willem II allemaal een tikkeltje groter dan de gemiddelde Graafschapper. Tijdens de wedstrijd blijkt dat de doorslag te geven. Beide ploegen spelen technisch verzorgd, maar Willem II is net wat beter in de duels. Al snel staan de 0-1 en 0-2 op het scorebord. Dat wil zeggen, als de 0-2 wordt gescoord, wordt het bord eindelijk aangezet. Stordigheidje. Na de rust eenzelfde beeld, Willem II is de bovenliggende partij en De Graafschap moet alle zeilen bijzetten. Zelfs zo dat de aanvoerder en laatste man zich genoodzaakt ziet om zijn 2e gele kaart te pakken als de Willem II spits door dreigt te breken. Met rood kan hij de kleedkamer opzoeken. De aanvoerdersband gaat naar Freek, die als verdedigende middenvelder de handen vol heeft. De rode kaart heeft zowaar tot gevolg dat er wat meer passie in het spel van de Graafschap komt, en met een mooie lob wordt door de linksbuiten

de 1-2 aangetekend. De opleving is helaas van korte duur. De doelman van De Graafschap speelt Freek aan, die net buiten de 16 staat en de spits van Willem II in zijn rug voelt. Hij kan alleen terugspelen, maar de kaats is te kort. De spits weet wel raad met dit buitenkansje en geeft de Graafschap goalie geen kans. De 1-3 is de genadeslag, de 1-4 en 1-5, welke in blessuretijd vallen, een logisch gevolg. Met een gezicht als van een oorwurm verlaat Freek het veld.

Mark en ik nestelen ons in de wat kil, want rondom in het glas, aandoende kantine van DZC. Voor een zaterdagvereniging is het nog best druk. Het blijkt dat de beloften van De Graafschap na o19 ook hier een wedstrijd spelen. Het duurt niet al te lang of Freek schuift bij ons aan en kan het interview beginnen.

### Stel jezelf even voor.

Ik ben Freek Voogel, oudste zoon van Maarten Voogel en Marja Fuchs, broer van Rijk en Sil. 19 jaar geleden geboren te Haarlem en 10 jaar geleden verhuisd naar Zieuwent.



### Hoe verliep je sportieve carrière tot nu toe?

Nadat ik in Haarlem na 2 jaar eindelijk mijn zwemdiploma had gehaald, mocht ik gaan sporten. Voetbal vond ik niks, dus werd het hockey. Toen we in Zieuwent kwamen wonen was de hockeyclub 'de Porre' in Lichtenvoorde net gestopt en zou ik naar Lochem moeten. Mijn vader en moeder vonden dat wat te lastig en toen ben ik

toch maar op voetbal gegaan, bij RKZVC, bij de E2 met als begeleiders Frank Stortelder en Tonnie Kolkman. Na een half jaar werd ik door Bern Hummelink en Bas Heutink naar de E1 gehaald. De E1 voetbalde dat jaar nog niet super hoog, maar dat jaar daarop met als trainers Rob IJzereef, Raymond Klein Goldewijk en Erik Leneman wel waardoor ik de aandacht trok van zowel



Vitesse, Twente als De Graafschap. Het jaar er op, in de D1, heb ik nog het hele seizoen bij RKZVC gespeeld en toen ook op het D-toernooi. Daarna kwam De Graafschap opnieuw met een uitnodiging om bij hen in de jeugdopleiding te komen. Dat heb ik toen als 11-jarige gedaan en sindsdien voetbal ik bij De Graafschap. Eerst in de verdediging omdat men dat beter vond voor mijn ontwikkeling en later ben ik naar het middenveld doorgeschoven.

#### Hoe zagen je dagen er uit?

Toen ik nog op de basisschool in Zieuwent zat mocht ik een kwartiertje eerder van school weg om met het busje van De Graafschap naar Doetinchem te gaan voor de training. We trainden toen 4 keer in de week en dat was goed te doen. Na de basisschool ben ik naar het Rietveld Lyceum in Doetinchem gegaan waarmee De Graafschap afspraken heeft gemaakt. Dit betekende dat je om 6:30u werd opgehaald om vervolgens, via een aantal dorpen waar ook spelers opgehaald werden, naar Doetinchem te worden gebracht voor trainen en school. Aan het einde van de dag weer hetzelfde rondje terug, hetgeen betekende dat je soms richting 8 uur pas thuis was. En dan nog eten en huiswerk maken. Best zwaar, maar ik besepte maar al te goed waar ik het voor deed. En elk jaar wist ik de afvalrace, want dat was het, telkens weer te overleven. Later verdwenen de busjes en kreeg ik een OV-jaarkaart, zodat je zelfstandig kon reizen en niet telkens die hele achterhoektoer hoefde te maken.

Toen ik de Havo had afgerond werd het lastiger. Ik was inmiddels in de Jo19 aanbeband en dat betekende trainen op dinsdagmorgen, dinsdagavond, woensdagmiddag, donderdagmorgen, vrijdagmiddag en zaterdagmorgen. En dan zondag een wedstrijd. Er blijken maar weinig studies te zijn waar

dat schema in past. Daarom besloot ik een tussenjaar te nemen en alles op het voetbal te gooien. En met dat jaar ben ik nu bezig.

#### Wat vind je van de jeugdopleiding van de Graafschap? Wat gaat goed, wat kan beter. Hoe is dat bij andere profclubs?

Bij de Graafschap wordt er 6 à 7 keer in de week getraind en dat is moeilijk te combineren met bijvoorbeeld studie of werk. Bij andere profclubs is dat soms anders geregeld waardoor er de mogelijkheid om naast je carrière als voetballer ook te werken aan je toekomst na het voetbal. Ik zou graag sociale psychologie of bestuurskunde of zo gaan studeren, maar zolang ik bij De Graafschap ben zit dat er niet in. Door het strakke trainingsschema is het ook heel moeilijk om een bijbaantje te hebben. Geen tijd voor. Nu kan ik gelukkig een beetje klussen bij het Bubbels van Mart Schutten, want ik kan op tijden werken waar een ander weer niet kan. Zo kan ik toch een beetje bijverdienen.

Persoonlijk denk ik dat ik wat te veel train. Ik merk aan mijn lichaam dat ik onvoldoende tijd heb om goed te herstellen. Het trainen kost zoveel energie. Als ik vakantie heb blijf ik te groeien. De rest van het jaar gebeurt dat niet. Tijdens wedstrijden heb ik ook nooit het idee dat ik echt 100% kan geven. Die energie is er gewoon niet door het drukke schema. Een wat meer individuele benadering zou volgens mij beter zijn. De Graafschap houdt alles wel goed bij, je lichaamsgewicht, vetpercentage, lengte, etc., maar vervolgens wordt daar volgens mij onvoldoende mee gedaan.

#### Missen jullie geen eigen thuishonk?

Het is inderdaad jammer dat De Graafschap geen echte thuisbasis heeft. Wij trainen soms op de Bezelhorst en soms





hier bij DZC op het kunstgras. De velden op de Bezelhorst zijn erg slecht. Het kunstgras daar is al jaren aan vervanging toe en de natuurgrasvelden zijn zandvelden geworden. Er was een kantine, maar dat is krachthok geworden. Thuiswedstrijden spelen we bij diverse clubs in de regio. Zo krijg je inderdaad nooit het 'thuis' gevoel. We moesten 'thuis' tegen Vitesse in Ellecom. Wij zaten 3 kwartier in de bus en zij konden het op de fiets af. Maar helaas heeft De Graafschap geen eigen trainingscomplex.

Toen ze nog in de eredivisie zaten leek er veel meer te kunnen. Vroeger kon je gewoon het materiaal in lopen als je nieuwe kleding nodig had. Dat lag daar opgestapeld. Als ik nu een nieuw setje kleding nodig heb, moet ik dat zelf aanschaffen. Aan de bus van De Graafschap kan je het ook goed zien. Die van Vitesse staat de hele week stil, als ze hem niet nodig hebben. Die van De Graafschap zie je de hele week door overal rijden en wordt ook gebruikt voor andere gelegenheden.

### Denk je dat je het eerste elftal van De Graafschap gaat halen?

Dat durf ik niet te zeggen. Henk de Jong (trainer De Graafschap 1, red) ziet het meer in ervaren spelers. Jeugd breekt helaas amper door. Dit is mijn laatste seizoen in de jeugd, volgend jaar kan ik misschien naar de beloften. Maar ook daar heb je geen contract. Je zekerheid valt dan weg. Want hoe goed je ook je best doet op de training, reserves van het eerste gaan altijd voor. Dus kan je er zomaar naast komen te staan. Aan de andere kant kun je geluk hebben dat de trainer toch wat in je ziet of

je nodig heeft en dat je een profcontract aangeboden krijgt. Ik ben er nog niet uit wat ik ga doen.



### Heb je spijt van je keuze van toen?

Ik besef steeds meer wat ik er allemaal voor moet doen en vooral moet laten en hoe klein de kans is dat je het uiteindelijk haalt. Maar spijt heb ik niet. Ik ben nooit met tegenzin naar de club gegaan en heb er nog steeds heel veel plezier in. Wel was het soms lastig om ieder jaar weer mensen te moeten zien vertrekken.

Elk jaar vielen er spelers af, kwamen er anderen voor terug. Maar ik kan straks wel zeggen dat ik 7 jaar bij De Graafschap heb gevoetbald. Dat neemt niemand me af. En wie weet waar het eindigt?

Na afloop van het interview vraagt Freek ons of we hem even op het station van Doetinchem kunnen afzetten. Hij moet naar vrienden in 's Heerenberg. Carnaval vieren, of wat daar nog van over is. We besluiten hem maar even met de auto te brengen. Als hij uitstapt bedankt hij ons vriendelijk en zegt dat hij heel benieuwd is naar wat wij van het interview gaan maken. Als ik wegrijd, zie ik in mijn spiegel een zelfbewuste jongeman naar de voordeur lopen. Die weliswaar voor een moeilijke beslissing staat, maar prima in staat is om deze beslissing weloverwogen te nemen.

*Mark en Johnny*

## Harmonie Zieuwent/Mariënvelde

geeft  
Jubileum concert  
op

24 & 25 maart

In het parochiehuis  
te  
Zieuwent  
Aanvang 20.00 uur

Na 65 jaar afscheid van Jos Rouwhorst

## BRIDGEN IN ZIEUWENT

“Bridgeclub Zieuwent” (BCZ) bestaat bijna 20 jaar.

Zo'n 20 jaar geleden werd op een feestje in Zieuwent aan Frits van der Ven gevraagd: “Kun jij ons bridgen leren?” Hij had namelijk net zitten vertellen, dat bridgen zo'n leuk spel was met veel mogelijkheden. Hij speelde toen zelf al jaren bij de bridgeclub in Aalten.

Frits stak wat tijd in de voorbereiding en begon met 8 cursisten in de diverse huiskamers met de lessen. Na die eerste serie lessen kwamen er meer cursisten en de huiskamers werden te klein, dus werd er een grotere locatie gezocht om te kunnen kaarten. Die werd gevonden bij “Het Witte Paard”, en woensdagavond werd de vaste bridge avond.

“Bridgeclub Zieuwent” was geboren. Het werd, en is nog steeds, een club waar gezelligheid en sportiviteit tot troef is gebombardeerd. In de loop der jaren kreeg “BCZ” veel leden van buiten Zieuwent en op woensdagavond zijn dan

ook bijna alle parkeerplaatsen bezet. Al vele jaren komen elke 2e zondag van de maand bridgers uit de omgeving 's morgens een wedstrijd spelen met als hoofdprijs een fles wijn. Soms was een van de winnaars zo jong, dat hij als prijs een fles cola mee naar huis nam in plaats van de wijn.

Na 20 jaar “BCZ” is er in de club ruimte gekomen voor nieuwe leden en wil de huidige leiding in een cursus van 10 bijeenkomsten geïnteresseerden kennis laten maken met de grondbeginselen van het bridgen. Na die 10 lessen kunt u, als “BCZ” lid, direct in de zomermaanden op woensdagavond meespelen bij “Het Witte Paard”. Begin september start dan weer de eerste competitieronde van het winterseizoen.

Mocht uw belangstelling gewekt zijn en wilt u meer weten?

Neem dan gerust contact op met:  
Riky Weijers (0544-351445) of Gerry Koppens (0544-372367).





# PROFIELSCHETS

In deze profielschets interview ik de nieuwe hoogheden van carnavalsvereniging De Eumkes. Dit jaar wel een héél bijzonder stel. Ik heb het genoeg om de EERSTE Prinses, Milou Hummelink en haar Adjudant Pascal klein Holkenborg te interviewen. Prinses Milou is in het dagelijks leven student, volgt de opleiding HBO-V en is twee jaar samen met haar Adjudant Pascal. Hij werkt bij Aloys Roemaat als magazijnmedewerker en gaat in september weer een opleiding volgen tot transportplanner. Ze houden allebei van feesten en uiteraard van de carnaval en ze vertellen me in geuren en kleuren hoe leuk ze het hebben gehad samen met De Eumkes. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder.

## 1. Meest favoriete sport:

Milou: Zwemmen  
Pascal: Voetbal



## 2. Minst favoriete sport:

Milou: Paardrijden. Beetje zitten op zo'n knol, dat vind ik niets aan.

Pascal: Curling. Zo'n steen gooien en dan met de bezem erachteraan.

## 3. Mooiste sportherinnering:

Milou: De gouden plak voor Sanne Wevers op de balk tijdens de olympische spelen in Rio de Janeiro.

Pascal: Kampioenschap RKZVC 2, weer terug in de 1e klasse.

## 4. Favoriete sportman/vrouw:

Milou: Sanne Wevers. Zo knap dat een Nederlandse goud wint bij het turnen.

Pascal: Stefan Beerten. Zo'n complete voetballer, helaas nooit het 1e gehaald.

## 5. Lekkerste eten:

Milou: Pizza Milou, euh, pizza margarita bedoel ik.

Pascal: Mijn zelfgemaakte lasagne. Ik kook alleen thuis op de maandag en dan is het lasagne of macaroni.

## 6. Beste boek/schrijver:

Milou: Ik lees nooit

Pascal: De Donald Duck, die lees ik alleen als ik moet wachten bij de kapper.

## 7. Mooiste film:

Milou: The Notebook

Pascal: Serie Narcos, ik kijk verder weinig films.

## 8. Beste Nederlandstalige lied:

Milou: Iets van Guus Meeuwis, geen specifiek nummer.

Pascal: 'Zoutelande' van BLØF.

## 9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:

Milou: Mijn Fiets, sinds 2 maanden 'ingeruild' voor een auto. Nu ik een auto heb, zit ik bijna niet meer op de fiets.

Pascal: We krijgen elk jaar van mijn ouders zwarte cross kaarten met onze verjaardag, vind ik echt een leuk cadeau.

## 10. Grootste miskoop:

Milou: Schoenen of laarzen met hakken. Dan zie ik weer een paar mooie staan, koop ze en dan denk ik 's ochtends als ik weg moet: 'dat wordt weer rennen naar de trein' en dan trek ik ze niet aan. Ik heb ze dus nooit aan.

Pascal: Ik koop geen onzin!

## 11. Omscholen tot:

Milou: Docent in het basisonderwijs, want dan heb je veel vakanties. Nee grapje, werken met kinderen lijkt me leuk.

Pascal: Transportplanner, ik ga in september met de opleiding beginnen.

## 12. Tent opzetten in:

Milou: Bij het Sziget Festival in Hongarije. Ik ben al een keer bij dit muziekfestival geweest met vriendinnen. De sfeer is geweldig en heel relax. We hebben een topweek gehad en ik zou nog best een keer terug willen.

Pascal: Nergens, geef mij maar een hotel in een warm land.

## 13. Hekel aan mensen die:

Milou: Liegen

Pascal: Je alleen kennen als ze wat van je moeten.

## 14. Uit bed halen voor:

Milou: Carnaval met De Eumkes!!

Pascal: Niet, zelfs met de carnaval moest Milou me uit bed trekken.

## 15. Welke droom is wederkerend:

Milou: Dromen kan ik me niet herinneren. Ik kan wel dromerig overkomen en staar dan voor me uit, maar dan is mijn hoofd leeg van gedachten.

Pascal: Ik droom nooit.

## 16. Wanneer was je voor het laatst bang:

Milou: Vrijdag net voor het Eumkesbal met het kenbaar maken van de hoogheden. Nou ja bang, meer gespannen om de reacties van de mensen in de zaal. Vooral omdat ik uit Lichtenvoorde kom.

Pascal: Niet bange te krijgen.

## 17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Milou: Snel wegwezen.

Pascal: Gister teveel gezopen.



**18. Als je een uur vrije tijd hebt, wat doe je dan:**

Milou: Spelletjes op mijn telefoon, "Cooking Craze" het vaakst.

Pascal: Voetbal kijken of gamen.

**19. Wie zou je nog willen ontmoeten:**

Milou: Jamie Dornan alias Mr Grey uit de films Fifty Shades.

Pascal: Geen idee, als ik iets moet kiezen, dan Messi. (En dan met een enorme glimlach en zo hard dat het bijna niet te horen is) "hem even laten zien hoe het wel moet".

**20. Wiens huis in Zieuwent zou je van binnen willen zien en waarom:**

Milou: "Een huis in Zieuwent?!".

Pascal: Het huis van Toby Bokkers als het af is.

**21. Met welke vrijwilliger zou je wel eens een dagje mee willen lopen:**

Milou: Een vrijwilliger van 'Artsen zonder grenzen'. Iemand helpen die dat nodig heeft en ook wat van de

wereld zien.

Pascal: Een vrijwilliger van de voedselbank. Iets voor een ander betekenen die het minder heeft, mooi dat deze mensen zich daarvoor inzetten.

**22. Wat zou je geen 2e keer doen:**

Milou en Pascal allebei tegelijk: "geen idee" Het antwoord op de vraag wat zou je een 2e keer doen wordt vol overtuiging beantwoord: Nogmaals Prinses en Adjudant zijn bij De Eumkes!!! Heel bijzonder om dit samen mee te maken.

**23. Wat staat er boven aan jouw bucketlist:**

Milou en Pascal in koor: Samen een rondreis maken door Amerika.

**24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:**

Milou: Behulpzaam, eerlijk, spontaan, bescheiden en vriendelijk.

Pascal: Nieuwsgierig, sportief, vriendelijk, geduldig en dorstig.

*Jill Te Plate.*

# DAGBOEK VAN EEN VOORZITTER

Na een aantal nachten slecht te hebben geslapen als nieuwe voorzitter van PaasPop Zieuwent, kom ik tot de volgende conclusies:

- Mien kop zit vol nieuwe ideeën.
- We moeten een switch maken van tentfeest naar festival.
- We gaan sfeer en beleving verbeteren.
- PaasPop Zieuwent weer op de kaart zetten.
- Zieuwentsen en omgeving weer een leuk weekend bezorgen.
- Combinatie met het Paasvuur beter neerzetten.
- Basis vormen voor de toekomst.
- Jongeren en drank.
- Enthousiasme en fanatisme.
- Veranderingen...

en zo kan ik dit rijtje nog veel langer maken.

Iris heeft al een agenda gemaakt voor de eerste vergadering op 19-01-2018, de datum waarop er veel veranderingen in werking zullen worden gezet. Ik weet van mezelf dat ik geen doorsnee voorzitter ben, en ben daarom ook wel een beetje benieuwd hoe de vergadering zal verlopen. Ik spreek met mezelf af dat ik niet al te strak zal zijn en iedereen de kans probeer te geven om zijn of haar mening te laten horen.

20:30 uur de vergadering begint en na 20 minuten blijkt dat de agenda wel even aan de kant kan. Iedereen zit zo vol met ideeën dat ik voor mezelf maar besluit om er een soort brainstorm sessie van te maken. Dit is een goede beslissing. Tot diep in de nacht worden er allerlei onderwerpen aangesneden waarop iedereen zijn op of aanmerkingen maakt

waardoor we uiteindelijk veel dingen hebben besproken en we al wel een soort van grof plan hebben gemaakt voor de toekomst. Het meest opvallende tijdens deze vergadering is het fanatisme, enthousiasme en gedrevenheid die dit bestuur heeft. Dit komt goed van pas omdat we een tikje achter lopen op de normale planning.

Na een lange nacht vergaderen (bedankt Inge & Freek voor de gastvrijheid) ben ik om 5:45 uur wakker met een kop vol informatie waarvan me sommige dingen niet helemaal duidelijk meer zijn hoe het een en ander ook al weer was. Van bier wordt je enorm creatief maar van teveel bier ook een tikje vergeetachtig. Woorden als: spiegeltent, speciaalbieren café, theater, van Velzen, cabaret ondernemerscafé, olderwets brekk'n, pr, festival en veel andere dingen spoken door mijn hoofd.

Een ding is wel duidelijk met dit fanatieke en enthousiaste bestuur komen we er wel. De vrijwilligersvergadering is ook al weer vrij snel, en daar heb ik ook veel zin in. Alle gezichten nieuw en oud, met zijn allen moeten we het doen. Gelukkig hebben we veel ervaring onder de vrijwilligers, die we dit jaar hard nodig hebben. We zijn nog wel op zoek naar uitbreiding, dus een paar nieuwe jonge (en ook oudere) vrijwilligers zouden goed van pas komen.

Wij hebben weer veel zin in deze vernieuwde editie van PaasPop Zieuwent, of moet ik zeggen Paasfestival Zieuwent? Dit is misschien de discussie voor volgend jaar.

*Dave Holkenborg*



*Bestuur PaasPop 2018*



## ACTIVITEITEN-AGENDA

Dag	Datum	Aanvang	Activiteit
Za.	3 mrt.	18.00 uur	Longa'30 1 – RKZVC 1 (Speelronde 16).
Vr.	9 mrt.	19.30 uur	Kruisjassen voor alle buurten.
Zo.	11 mrt.	14.00 uur	Bemmel SC 1 – RKZVC 1 (Speelronde 17).
Wo.	14 mrt.	20.00 uur	't Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.
Do.	15 mrt.	20.00 uur	PIOT : Kopie inleveren.
Vr.	16 mrt.	19.30 uur	"t Hoenderboom" en "Sprenkelderhoek" Kruisjassen bij Het Witte Paard.
Zo.	18 mrt.	14.00 uur	RKZVC 1 – Rigtersbleek 1 (Speelronde 18).
Za.	24 mrt.	20.00 uur	Harmonie : Jubileumconcert : Parochiehuis
Zo.	25 mrt.	14.00 uur	Heino 1 – RKZVC 1 (Speelronde 19).
Zo.	25 mrt.	20.00 uur	Harmonie : Jubileumconcert : Parochiehuis
Vr.	30 mrt.	19.30 uur	Kruisjassen bij 't Kevelder.
Vr.	30 mrt.	19.30 uur	PaasPop Klassiek : Matthäus Passion
	31 mrt + 1 en 2 april		PaasPop.
Zo.	1 april	14.00 uur	RKZVC 1 – Tubantia 1 (Speelronde 20).
Zo.	1 april	20.00 uur	Paasvuur.
Vr.	6 april	19.30 uur	"t Hoenderboom" en "Sprenkelderhoek" Kruisjassen bij Het Witte Paard.
Zo.	8 april	14.00 uur	Quick 1888 1 – RKZVC 1 (Speelronde 21).
Ma.	9 april	20.00 uur	Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP
Wo.	11 april	20.00 uur	't Gilde Jong Nederland : Klaverjassen : HWP.
Zo.	15 april	14.00 uur	RKZVC 1 – Stevo 1 (Speelronde 22).
Ma.	16 april	20.00 uur	RKZVC : Kruisjassen : Kantine.
Vr.	27 april	19.30 uur	Kruisjassen bij 't Kevelder.
Zo.	7 okt.	-----	Feestcommissie : Autosterrit.

Voor gedetailleerde informatie: zie [www.zieuwent.com](http://www.zieuwent.com)



## **DRAAGKRACHT**

Wanneer ik de Piot opensla, kijk ik vaak als eerste tegen de lijst met contactpersonen van verenigingen en stichtingen in Zieuwent aan. Die lijst lijkt iedere editie weer langer te worden. Met nieuwe verenigingen, stichtingen of nieuwe contactpersonen. Er is genoeg te doen, en vervelen hoeven we ons nog steeds niet. Toen ik laatst aan het kijken kwam, kwam ik erachter dat ik nogal gebruik maak van al deze stichtingen en verenigingen om mijn vrije tijd in te vullen.

Naast dat ik van alle activiteiten van deze verenigingen profiteer, help ik ook hier en daar nog wel eens wat. En dit met veel liefde, want ik ben er van overtuigd dat het verenigingsleven Zieuwent leefbaar houdt. Als je zelf nu eens naar die middenpagina bladert, weet ik zeker dat bijna iedereen wel minstens 2 dingen kan aanwijzen waar je je steentje aan bijdraagt.

Verenigingen draaien op vrijwilligers, mensen met een hart voor wat ze doen. Die zich belangeloos inzetten om dingen tot een succes te maken. Van sportverenigingen tot de toneelvereniging, van de Zonnebloem tot 't Gilde en van Zieuwents Belang tot de verschillende buurtverenigingen. Alles en iedereen wordt vertegenwoordigd, en daar mogen we als Zieuwentenaren gewoon trots op zijn. Dat we samen de handen uit de mouwen steken en zorgen dat Zieuwent een actief dorp is en blijft.

Als je actief bent bij de verenigingen/stichtingen, merk je hoe intensief ieder-

een ook samenwerkt, je komt overal weer dezelfde gezichten tegen. Vele handen maken licht werk: dat is een ding dat zeker is. Vooral wanneer je ergens nieuw bijkomt en je nog niet zoveel weet is het meestal het antwoord op vragen; "oh dat mo-j an denne vroagen". Ik ben altijd weer verbaasd over de stille krachten die overal achter zitten. Betrokken mensen die altijd wel willen en kunnen helpen. En daar zijn er in Zieuwent zo veel van dat je er gewoon over struikelt als je door de Spar loopt. Je komt ze o-ver-al tegen. En in een klein dorpje, waar zo veel te doen is, moet dat ook wel. Want anders is er al gauw weinig meer te beleven.

Dus lieve vrijwilligers, deze is voor jullie: Jullie doen het geweldig! Ga zo door en blijf je vooral inzetten. Want door jullie houdt ons kleine, fijne dorpje bestaansrecht.

*Iris*

Het emailadres [piot@hetnet.nl](mailto:piot@hetnet.nl) voor het aanleveren van kopie is vervallen. U dient uw bijdragen in te sturen naar het volgende emailadres: [h.wopereis@chello.nl](mailto:h.wopereis@chello.nl)

*De redactie*