

45^E JAARGANG, NUMMER 9

WOENSDAG 30 MEI 2018
NUMMER 446, OPLAGE 1100

REDAKTIE:

MARK LANKVELD,
JOHNNY CUPPERS,
NIENKE HULSHOF, STEFAN BEERTEN,
BOB KLEIN GOLDEWIJK,
JILL TE PLATE, HUUB WOPEREIS
FREE LANCE, IRIS WEELINK
EN JOHAN STORTELDER

CONTACT:

HUUB WOPEREIS
H.WOPEREIS@CHELLO.NL
06 - 12844614

VORMGEVING:

CHRIS NIJHOF / ROMEO DELTA



INHOUD

P06 KER(K)MIS ZIEUWENT
P08 PROFIELSCHETS
P10 RKZVC O19-1 KAMPIOEN
P12 40-JAAR MU-CHIN
P15 COLUMN

HOOFDKLASSE !

Ik zie ze nog zitten, daar in dat hoekje in de kantine van RKZVC. Het zal ergens 2007 zijn geweest. Ik had net een wedstrijd van ze gefloten. De zonen van die geweldige lichting voetballers die we in de jaren 80 hadden. Die lichting die het presteerde om na jaren als 2e te zijn geëindigd, eindelijk te promoveren naar de 3e klasse KNVB en daar een aantal seizoenen lang goed mee wisten te draaien. Totdat uiteindelijk de onvermijdelijke terugkeer naar de 4e klasse weer kwam.

De zonen van Bokkers, Knippenborg, Krabbenborg, Storkhorst en Schutten bevolkten dat jaar de A-selectie. Ze hadden zojuist weer een wedstrijd gewonnen. Dat ze talent hadden, kon je toen al wel zien. Maar het waren ook 'angry young men', die elkaar verbaal nogal eens uitgebreid op de korrel namen. Iets waar ik die middag weer van dichtbij getuige van was. Na een aantal malen kampioen te zijn geworden in diverse jeugdelftallen, durfden ze de uitspraak die middag in de kantine wel aan: "Wij gaan het beter doen dan al die vaders van ons! Let maar op, wij halen minimaal de 2e klasse!". Ik vond het nogal een gewaagde uitspraak. Want ondanks alle talent, voetbal is vooral een teamsport. En na al dat gevloek en gescheld op elkaar van die middag, zag ik het er nog niet van komen.

En nu is het 2018. En hebben ze gelijk gekregen. Wat heet! RKZVC voetbalt het komende seizoen in de HOOFDKLASSE! Voor alle niet voetballiefhebbers leg ik het even uit: Je hebt de 5e klasse, dat is de laagste, daarboven zitten de 4e, 3e, 2e, 1e en daarboven de hoofdklasse. Vervolgens heb je daarboven nog de 3e divisie, 2e, 1e (de jupiler league) en de eredivisie.

HOOFDKLASSE !

De KNVB telt 1,2 miljoen leden die in 65.000 teams verdeeld over 2053 voetbalclubs spelen. RKZVC zit het komende seizoen bij de beste 156 clubs van Nederland! Een ongelofelijke prestatie. Voor een clubje met 350 leden uit een dorp met 2000 inwoners. Het is nog altijd niet te bevatten, kán eigenlijk gewoonweg niet. En dan de manier waarop de mannen van Laurens Knippenborg dit voor elkaar hebben gekregen. 3 keer op rij kampioen geworden. Met oogstrelend voetbal.

Natuurlijk gaat er veel aandacht uit naar Sjors, die uiteraard een van de 'angry young men' was, maar hij is afhankelijk van de aanvoer. Alleen als het hele elftal

excelleert, kan een eenling uitgroeien naar de buitencategorie. De manier waarop het elftal de bal rond laat gaan en het tempo waarin dat gebeurt is een lust voor het voetbaloog. Op Twitter las ik al eens het buitenlandse commentaar bij een goal die we maakten tegen WVV Hengevelde. Een goal die over 10 schijven gemaakt werd. Er stond iets van: "This is what happens when your local team think they are FC Barcelona!" Een mooier compliment kun je niet krijgen, denk ik. Mij rest, na mijn scep-sis in 2007, slechts mijn hoed af te nemen, en de selectie te feliciteren. Jullie hebben het waargemaakt. Méér dan. Chapeau!

Johnny Cuppers



KER(K)MIS ZIEUWENT

Zoals de ó zó bekende Achterhoekse band Normaal zong: 'alle joar, in 't Söwent' is dit ook weer zo'n jaar, in Zieuwent, met de kermis. Een heel weekend volle bak feest. We houden er van! We hebben verscheidene activiteiten zoals: live optredens, kermiskaarten, de (jeugd) zeskamp, vogelgooien & vogelschieten en dit jaar voor het eerst een biervatenrace. Een nieuwe activiteit om (hopelijk) de zaterdagmiddag tot een groot succes te maken.

Nienke en ik hebben ontzettend veel zin in de kermis en zagen dat de PIOT enkele dagen voor de kermis uit zou komen. Is dat even een goede timing, Kermis Zieuwent en de PIOT die uitkomt, dubbel feest. Denk je aan de kermis? Dan denk je aan de gezelligheid, de feeststemming, de nodige bierjes of wijntjes èn natuurlijk(!) aan de feestcommissie. Over de feestcommissie gesproken; Martin Wossink treedt af als voorzitter van de feestcommissie. Een perfect moment om de kermis met hem te bespreken en u te

informereren over de vrijkomende rol als voorzitter van de FC.

'We willen graag voortborduren op de leuke dingen van voorgaande jaren', vertelt Martin. Vrijdagavond luiden de mannen van Premium de kermis in. Deze band heeft geen introductie meer nodig. Wie ook geen introductie meer nodig hebben zijn De Schoapenscheerders. Wie kent ze niet? De Schoapenscheerders maken gezellige muziek en spelen voor voornamelijk de senioren op de zaterdagavond in het Parochiehuis. 'Afgelopen jaar liepen de obers zelfs mee in de polonaise. Een prachtig gezicht.'

Zaterdag is er 's ochtends een TOP2000-kerkmis. Wat precies de bedoeling is van de viering is nog niet geheel duidelijk. Er is onder andere muziek en een voordracht. De kerkmis is officieel het startsein van de kermis en de kinderen mogen hier al hun mooie versierde fietsen showen.

KER(K)MIS ZIEUWENT.

Na de mis is het tijd voor de jeugdzeskamp. Eerst wordt er op de parkeerplaats van het Sourcy een watergevecht gehouden. Vijf buurten die elkaar met waterballonnen bekogelen, terwijl de leiders (op veilige afstand) het spektakel aanzien. Hierna worden de eerste prijzen al verdeeld.

‘Aankomende kermis doen we de origineelste opkomst voor het 3e jaar. We hopen dit ook aan het aantal toeschouwers te gaan zien. Mijn oproep is dan ook; kom allemaal kijken. Het is een waar spektakel en je kunt zien dat er veel tijd en moeite in wordt gestoken.’

Waar vindt de zeskamp plaats? Zorgt de WADI niet voor beperkingen?

‘De zeskamp zal gewoon op het veld van de Waareise plaatsvinden. We hebben het veld opgemeten en zijn tot de conclusie gekomen dat het precies kan. En maak je geen zorgen, er zal gewoon een waterbak zijn. Het buikglijden voor de hogere groepen van de basisschool krijgt dit jaar een nieuwe baan waardoor hogere snelheden gehaald kunnen worden!’

Hoe ziet de zaterdagmiddag er uit?

‘We hebben op de zaterdagen al meerdere activiteiten uitprobeerd. Met glans van de schans, bierkratten stapelen, darten en de piemelrace zijn hier voorbeelden van. Dit jaar proberen we op de zaterdagmiddag iets nieuws. We organiseren een biervatenrace. Er zal een parcours uit worden gezet die op het veld en door de tent gaat. Een DJ zal het geheel aan elkaar praten, om de middag te laten slagen.’

Blijft de tent apart van de rest van het kermisterrein?

‘Ja, dit komt door het aantal attracties die we hebben. We willen de tent niet op de oude gedenkplaats plaatsen omdat we dit niet vinden kunnen. Op het moment staat de tent perfect voor het mooie weer. Bij regen is er doorgaans genoeg ruimte om te schuilen en bij echt noodweer is er een nood-/evacuatieplan.’

Het aantal attracties? De hobbeltaan komt dit jaar niet meer...

‘Helaas heeft de eigenaar van de hobbeltaan besloten niet meer naar Zieuwent te komen. Om dit op te vangen hebben we dit jaar een soort ‘bungee trampoline’ geregeld. Een soort compensatie voor de hobbeltaan-leeftijdscategorie.’

De zondag is de dag van het nieuwe koningspaar. De jeugd gaat vogelgooien en de volwassenen gaan vogelschieten. Dit vaak onder het genot van een gerstensmoothie, om uitdroging tegen te gaan.

Wie wordt het nieuwe koningspaar?

‘De persoon die als eerste het terrein op komt lopen. Ik kan me herinneren dat Gilbert Raben, er redelijk brak uitzien, als eerste aan kwam lopen en vervolgens koning werd.’

Wie gaat dit jaar de zeskamp winnen?

‘Daar heb ik niks over te beslissen. De scores worden eerlijk bijgehouden en Richard Spexgoor doet de berekeningen. Ik krijg pas op het podium de enveloppe met de einduitslag. Het is dus voor mij ook een verrassing. Maar wanneer ik het nu moet zeggen, denk ik dat het tussen de Ruurloseweg en de Zegendijk zal gaan.’



Dus er wordt nooit met de scores gesjoemeld?

‘Haha, nee nooit.’

Hoe kan het dat Hoenderboom afgelopen jaar kampioen werd?

‘We konden er niet langer omheen. Hoenderboom won afgelopen jaar eerlijk en welverdiend. Door goed je joker in te zetten haal je gewoon ontzettend veel punten.’

Is het een Feyenoord-verhaaltje, dat ze nu weer 18 jaar moeten wachten op een volgende eerste plaats?

‘Dat is mogelijk. Hoewel 18 jaar ook wel een lange periode is.’

Is het leuk om in de FC te zitten na de uitslag?

‘Een beetje zeuren na de uitslag hoort er bij maar het moet wel leuk blijven. Guus Kolkman (Bruntjes) heeft een keer gezegd dat de leiding na de uitslag, achter in de tent, een half uur lang tegen hem mocht zeuren. Dat hij al het commen-

taar simpelweg afwees werd hem niet in dank afgenomen, sterker nog, hij ging de gracht in. Dat zijn mooie dingen.’

Wat is het mooiste dat je hebt meegeemaakt als voorzitter?

‘De oude voorzitter regelde een interview met de krant van de oude en de nieuwe voorzitter. Van mij hoefde dit niet per sé. Toen ik werd geïnterviewd werden mijn woorden totaal verdraaid door de journalist. “Nieuwe voorzitter gaat alles anders doen” en daar stond ik dan... Ik denk dat het nu tijd is voor verjonging.’

Verjonging en verandering in de FC, dat klinkt interessant! Vertel, wat zien jullie graag anders?

‘Het afgelopen jaar zijn er weer twee nieuwe vrouwelijke leden bij de FC gekomen. Dat vonden we echt prachtig. We beseffen ons zelf ook dat de huidige leden en bestuur ook al meerdere jaren meegaan en zien graag wat meer jonge mensen met nieuwe ideeën.’



Waarom is hier de afgelopen jaren dan geen verandering in gekomen en lukt het bijv. het bestuur van PaasPop wel om te verjongen?

‘Daar durf ik geen antwoord op te geven, misschien hebben mensen het idee dat ze door het deelnemen in de FC geen kermis meer kunnen vieren.’

Dat kan dus wel?

‘Ja zeker! Als FC verdelen wij de overige activiteiten: ijsbaan, de fietstocht op Koningsdag, de autosterrit en Sinterklaas. Iedereen is actief tijdens de kermis, maar dat betekent zeker niet dat je geen kermis kunt vieren. Op het moment dat op de middagen de activiteiten zijn afgelopen, dan zijn wij ook vrij en hebben wij ook zin in bier! De avonden zijn de verantwoordelijkheid voor de horeca. Zij zorgen voor o.a. de muzikale invulling, de munten, drank etc.’

Is het misschien een idee om bijvoorbeeld een vrienden/vriendinnengroep of team een activiteit te laten organiseren voor de zaterdagmiddag?

‘Dat is geen slecht idee. Dat is zeker het proberen waard! Dus mocht er een groep

zijn die het ziet zitten om alleen de zaterdagmiddag in te vullen, meld het bij de feestcommissie!’

Wat wil je de volgende voorzitter meegeven?

‘Ga veel plezier maken. Je moet zorgen dat je een leuke groep houdt en je hebt de kans de groep te verjongen. Je bent weliswaar druk vóór en tijdens de kermis maar het is echt

een geweldige taak. Het liefst hoop ik dat er morgen al een nieuwe voorzitter wordt gevonden. Ik wil hem of haar ondersteunen waar mogelijk.’

Wat is er minder aan voorzitter zijn?

‘Je bent vanaf januari al bezig met de kermis. Plannen, attracties en vergunningen regelen, activiteiten bestellen en in het weekend zelf moet je alles opzetten en natuurlijk ook weer opruimen. Op de dinsdag heb je hier niet echt zin in. Rond 17:00 uur is alles opgeruimd, drinken we nog een biertje na en dan is het alweer woensdag. Dit is doorgaans een lange dag.’

Martin, bedankt voor het interview. Wij hopen ook dat er snel een opvolger voor jou komt. Iemand die van een feestje houdt, maar die het ook leuk vindt om dit te organiseren en in goede banen kan leiden. En..... we zijn vooral heel benieuwd hoe de invulling van de zaterdagmiddag volgend jaar zal zijn!

Voor dit jaar: IEDEREEN EEN HELE FIJNE KERMIS GEWENST!

Nienke en Bob.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

VOETBAL : RKZVC

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Dinxperlo JO9-1 - RKZVC JO9-1 : 5-1

Friso.

Friso.

Tik-tik overspelen en goal tot gevolg!

Lasse.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Neede JO9-1 0 RKZVC JO9-1 : 7-2

Tim (1x) en 1 eigen doelpunt.

Tim.

Dat we met 2-1 voor kwamen.

Lynn.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-1 – Lochem JO9-1 : ? - ?

Tim, Lynn en Roy.

Roy. Prachtig schot van afstand.

De 2e helft. Prachtig teruggekomen. Mooie 20 minuten.

Friso.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-2 – Longa’30 JO9-3 : 2-10

Joes (2x).

Joes. Mooie voorzet van Fedde en met links ingeschoten.

Tweede helft. Heel goed gevoetbald en toen is het 2-2 geworden.

Teun Stegers.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-2 – GSV’63 JO9-1 : 9-4

Roy (5x), Joes (3x) en Lynn (1x).

Lynn. Mooi hard schot.

Allemaal heel goed gevoetbald en daarom de eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie gewonnen.

Het hele team.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOISTE DOELPUNT:

MOOISTE MOMENT:

VROUW v.d. wedstrijd:

RKZVC JO9-2 – DEO JO9-2 : 4-6

Joes (2x) en Fedde (2x).

Fedde. Heel mooie voorzet van Jurre supermooi ingeschoten.

1e Helft. Allemaal heel goed samengespeeld.

Lynn Wolterink.

PROFIELSCHETS

In deze profielschets maken we nader kennis met Pleun Heutinck. 21 Jaar jong en samenwonend met Brian Voorhuis in het huis van opa en oma Voorhuis. Pleun is momenteel aan het afstuderen voor de HBO-opleiding Bedrijfskunde (Management-Economie-Recht). Zij is in Zieuwent bekend als barvrouw bij Het Witte Paard / "Bruntjes". Daarnaast is zij actief binnen volleybalvereniging TOHP als speelster van het 1e Damesteam en maakt zij deel uit van de jeugdcommissie.



1. Meest favoriete sport:

Volleybal als teamsport en tennis als individuele sport. Ik begin tennis steeds leuker te vinden en dan vooral omdat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn fouten en niet afhankelijk van anderen.

2. Minst favoriete sport:

Schaken. Te veel nadenken en te passief bezig voor mijn gevoel.

3. Mooiste sportherinnering:

Vorig jaar eindelijk kampioen met TOHP Dames-1 na een aantal jaren net niet.

4. Favoriete sportman/vrouw:

De tennisser Rafaël Nadal. Uiteraard een mooie man, maar ik heb ook zijn boek gelezen. Ik heb bewondering voor het feit dat hij zichzelf verantwoordelijk maakt voor zijn prestaties en mislukkingen en steeds beter wil worden.

5. Lekkerste eten:

Stamppot zuurkool van mijn moeder met extra veel augurken.

6. Beste boek/schrijver:

"Haar naam was Sarah" van "Tatiana de Rosnay" vond ik zeer indrukwekkend en zal ik niet gauw vergeten.

7. Mooiste Film:

"The Green Mile".

8. Beste Nederlandstalige lied:

"Zoutelande" van "Blöf".

9. Mooiste cadeau dat je ooit kreeg:

Alle cadeaus met emotionele waarde worden gewaardeerd. Ik hoop het mooiste cadeau ooit nog eens te krijgen.

10. Grootse miskoop:

Een paar ontzettend mooie schoenen (maatje 39) die bij het passen eigenlijk al te klein waren, maar toch heb gekocht. Ik kan er niet op lopen. Voor noppes op te halen aan de Dorpsstraat 103A.

11. Omscholen tot:

Ik ben nog aan het studeren dus ik kan nog alle kanten op. Vroeger wilde ik eigenlijk chirurg worden, maar dat wordt nu lastig. De laatste jaren heb ik angst voor bloed ontwikkeld.

12. Tent opzetten in:

Mijn ouders zouden graag horen dat het "Marveld" zou zijn, maar ik kies toch voor zongarantie (Spanje of Italië).

13. Hekel aan mensen die:

Negatief over anderen praten om daardoor te proberen zelf beter over te komen.

14. Uit bed te halen voor:

Een brok "Tony's Chocolonely" en dan het liefst in de smaak karamel-zeezout.

15. Welke droom is wederkerend:

Ik herinner me nooit mijn dromen.

16. Wanneer was je voor het laatst bang:

Best wel vaak. Ik hou heel erg veel van misdaadseries, maar als ik dan alleen naar bed moet bel ik eerst Brian of hij wat eerder thuis wil komen.

17. Wat denk je als je in de spiegel kijkt:

Het kan er mee door.

18. Als je een uur vrije tijd hebt, wat doe je dan:

Netflixen of online shoppen en dan onnodige dingen bestellen die meestal weer retour gaan.

19. Wie zou je nog willen ontmoeten:

De acteur Michiel Huisman. Met hem wil ik heel graag een hapje eten en een drankje doen.

20. Wiens Zieuwents huis zou je van binnen willen zien en waarom:

Als ik aan het werk ben kijk ik altijd uit op het huis van Gerard en Gerry Molleman. Ik ben heel benieuwd hoe het er van binnen uit ziet met o.a. alle kunstwerken van Gerry. Ik wacht nu stiekem op een uitnodiging.

21. Met welke vrijwilliger zou je wel eens een dagje mee willen lopen:

Vrijwilligers die zich hard inzetten voor kinderen die het slecht hebben. Unicef als voorbeeld.

22. Wat zou je geen 2e keer doen:

Parkeren zonder te betalen waar dat wel moest om even snel een tas te kopen. Het werd een hele dure tas.

23. Wat staat er bovenaan jouw bucketlist:

Mijn nicht opzoeken in Hong Kong en daarna een rondreis maken door Vietnam.

24. Beschrijf jezelf in 5 woorden:

Eigenwijs, direct, sociaal, perfectionistisch, spontaan.

Huub Wopereis.

RKZVC 019-1 KAMPIOEN

Na 11 wedstrijden kan RKZVC Onder 19 zich kampioen noemen van de 2e klasse doordat de directe concurrent Varsseveld punten liet liggen tegen Uft. En als je zelf alle wedstrijden winnend afsluit kun je wel spreken van een terechte kampioen.

De invulling van de spelers was al ruim van de tevoren bekend. Datzelfde was niet van toepassing voor de begeleiding. Gelukkig waren Raymond klein Goldwijk en Marco Waalderbos bereid om dit op zich te nemen. Hierdoor kon iedereen zich maximaal focussen op zijn taak. Dit zorgde voor een strakke voorbereiding richting trainingen en wedstrijden. Spelers en staf controleerden elkaar op de toegewezen taken. Hierdoor zijn we voor weinig problemen komen te staan.

Als team op het veld hebben we een behoorlijke ontwikkeling doorstaan, dit was niet altijd gemakkelijk omdat de gemiddelde trainingsgroep uit 8 tot 10 spelers bestond, dit kwam doordat veel spelers 1 of 2 keer per week aansloten bij een ander team. Dit had dus niks te maken met opkomst want dat zit wel goed bij deze groep!

Voor mij al trainer was het een extra uitdaging om de groep een bepaalde tactiek en formatie te laten spelen. Per tegenstander hebben we gekeken hoe wij onze kwaliteiten het beste tot uiting konden brengen, daarbij was afwijken van een bepaalde formatie of spelopvatting geen issue.

Natuurlijk zitten er wedstrijden tussen waarbij dit niet direct het gewenste resultaat opleverde, maar doordat de jongens niet door de ondergrens zakten konden ze dit telkens weer ombuigen. Een van de knapste maar ook mooiste voorbeelden was de 2-4 achterstand tegen HMC. Waar we tijdens het seizoen veel mee bezig zijn geweest is het doel niet voor ogen verliezen, iets wat veel voorkomt. Ondanks deze tussenstand is het dus gelukt om uiteindelijk 5-4 te winnen. Doordat het team een soort kameleon is geworden in de wedstrijdopvatting kun je wel spreken over een heus wapen! Dat wapen waar

we met zijn allen nog twee keer maximaal van kunnen genieten tegen Meddo en K.S.V. , daarna is voor velen het hoofdstuk jeugdvoetbal afgesloten.

Nogmaals de felicitaties voor een mooi seizoen en een terecht Kampioenschap in de 2e Klasse !!

Hierbij wens ik iedereen veel succes in zijn verdere carrière op en naast het veld!

Sportieve groet,
Walter Overkamp
Trotse Trainer/coach RKZVC 019-1



ACTIVITEITEN-AGENDA

Dag	Datum	Aanvang	Activiteit
	2, 3 en 4 juni		Kermis Zieuwent.
Ma.	11 juni	20.00 uur	Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP
	15 t/m 17 juni		't Gilde Jong Nederland : Kleinkamp.
Wo.	28 juni	20.00 uur	PIOT : Kopie inleveren.
Ma.	2 juli	20.00 uur	Stichting Paasvuur : Kruisjassen : HWP
Za.	7 juli	-----	Stichting Fratsen : Modderdag.
Zo.	2 sep.	-----	Stichting Fratsen : Vertelfestival.
	22 en 23 september		TOHP : Rommelmarkt.
Zo.	7 okt.	-----	Feestcommissie : Autosterrit.
	26 en 27 oktober		Stichting Fratsen : Houtdorp.
Za.	24 nov.	-----	Intocht Sinterklaas.

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.com

40-JARIG JUBILEUM MU-CHIN ZIEUWENT

In 1976 richtte Hemmy Olthof met enkele anderen de karatevereniging Mu-Chin Zieuwent op. Op 12 mei 1978 werd dit notarieel vastgelegd. Nu 40 jaar later bestaat de vereniging nog steeds. Door de jaren heen hebben veel kinderen en volwassenen hier karate in hun hart gesloten. Naast het aanbieden van alle aspecten van karate op recreatief niveau is het sociale gebeuren bij de vereniging erg belangrijk: er is aandacht voor een jarige, Sinterklaas wordt gevierd, het kalenderjaar wordt leuk afgesloten, de jaarlijkse dauwtraining met ontbijt, er is een kamp en alle gezinsleden van de karateka's worden elk jaar uitgenodigd voor de jaarlijkse barbecue. Dan wordt ook de 'Karateka van het Jaar' bekend gemaakt.

Afgelopen zaterdag (12 mei 2018) bestond de vereniging precies 40 jaar. Dit werd ge-

vierd met het onthullen van een eerbetoon aan onze wijlen oprichter Hemmy Olthof. Kunstenaar Jan Rengelink heeft een prachtig portret van Hemmy geschilderd. 'Ja, dat is Hemmy', 'Wauw', 'Ohh' en 'Het is precies Hemmy' waren veel gehoorde reacties. 'Nu kijkt Hemmy niet alleen vanuit boven naar ons maar ook vanuit de dojo', zei een lid.

Na het onthullen was het tijd voor de katawedstrijden. Verdeeld over drie poules streeden alle leden voor de 1e plaats. Kata is een vaste serie bewegingen waarmee de karateka een gevecht uitbeeldt tegen een denkbeeldige tegenstander. Dit probeer je zo correct mogelijk uit te voeren. Uiteindelijk wonnen Mert, Bo en Jurre de 1e prijs. Gefeliciteerd! Het was super om te zien dat iedereen elkaar aanmoedigde en respect voor elkaar had. De ene karateka



ging voor de 1e plaats en voor de andere was het al een topprestatie om voor veel toeschouwers zijn of haar kunsten te laten zien. Daarom kreeg iedereen een grote medaille als prijs. De ochtend werd afgesloten met een cadeau van het bestuur aan alle huidige leden: een sporttas met de naam en het logo van de vereniging er op.

's Middags was er een reünie voor alle (oud-)leden van de vereniging. Onder het genot van een hapje en drankje werd er teruggekeken op het 40-jarig bestaan. O.a. een diavoorstelling met foto's door de jaren heen hielp bij het ophalen van veel herinneringen: stenen bikken om geld te verdienen voor een nieuwe dojo, de vele kampen en wedstrijden, de jaarlijkse varken aan het spits of barbecue voor alle leden en ouders, nachtrainingen, Anton Geesink en Ton van Elten op bezoek, de rood-witte trainingspakken, dauwtrainingen en meer.

Die middag werd er flink met elkaar ge-

praat en gelachen. 'Een goede karateka zijn begint tussen de oren', was een vaste uitspraak van Hemmy. Dit werd door iedereen beaamd. Veel oud-leden gaven aan dat ze veel aan karate hebben gehad, zoals: meer zelfvertrouwen, bescheiden en optimistisch zijn, zelfredzaamheid, respect en discipline hebben en goed kunnen focussen. Dit zijn allemaal waarden die bij karate ten grondslag liggen.

Het bestuur bedankt alle (oud-)leden, (oud-)vrijwilligers, ouders e.a. voor wat zij in het 40-jarig bestaan voor deze vereniging heeft gedaan.

Op naar het volgend jubileum!

Voor een sfeerimpressie verwijzen wij u naar onze Facebookpagina: 'Mu Chin Zieuwent' en website: <http://www.muchin-zieuwent.nl/>

Bestuur Mu-Chin.

DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOIESTE DOELPUNT:

MOOIESTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

Neede JO9-2 – RKZVC JO9-2 : 7-4

Jurre (2x), Lynn (1x) en Joes (1x).

Lynn. Hele mooie solo door de verdediging en mooi afge- maakt.

Pelle had een mooie pass van achteruit richting Joes en hij maakte mooi af.

Jurre Spexgoor.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOIESTE DOELPUNT:

MOOIESTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-3 – DZSV JO9-? : 7-3

Romy, Ruben en Thijmen.

Allemaal.

Wat een mooi overspel van jullie !

Senna. Na een enorme harde bal tegen je oor, pakte je de wedstrijd weer goed op en wat een goeie verdediger ben je.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOIESTE DOELPUNT:

MOOIESTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO9-3 – HMC JO9-3 : ?-?

Romy, Lise, Thijmen en Toon.

Van Lise !

Mooie reddingen van Thijmen.

Toon. Je was overal te vinden.

WEDSTRIJD : UITSLAG:

DOELPUNTENMAKERS:

MOOIESTE DOELPUNT:

MOOIESTE MOMENT:

MAN v.d. WEDSTRIJD:

RKZVC JO11-3 – FC Trias JO11-8 : 3-2

Amjad (1x) en Niels (2x).

Lars met een goede actie aan de linkerkant, speelde naar Toby in het centrum die overzicht hield en de vrijstaande Niels inspeelde. Deze schoot in 1 keer hard in de lange hoek.

Op de counter dribbelde Niels het hele veld over, en troefde hij de verdediging fysiek af. Toen hij zich los worstelde van de laatste man schoot hij hem hard langs de keeper. 3-2 !

Sven Klein Nienhuis. Goede sterke wedstrijd gespeeld op zijn vaste rechtsback positie. Zijn broertjes Thijs en Roy vinden zichzelf nog wel wat beter

De column SCHUURTJE

Half zes begint de dag met de oudste die op mijn hoofd springt. “Papa mag ik Netflix?” Met een licht schuldgevoel over een (tekenfilm)seriever- slaving op zo’n jonge leeftijd zet ik de TV aan en doe wat banaan in een bakje, in de hoop op de bank nog vijf minu- ten slaap te kunnen pakken.

Daar komt uiteraard niks van in, want de jongste heeft wat gehoord en wil ook de burens drie huizen verder laten weten dat hij toe is aan een flesje. Lang- zaam komt het hele circus tot leven.

Snel mezelf aankleden. Waar zijn mijn schoenen? Na de fles een boertje, blouse vies. Weer een nieuwe aandoen. Dan de jongens in de auto. “Mag Teddy mee?” “Hij mag wel in de auto, maar niet mee naar de crèche.” Andermaal wordt de hele buurt deelgenoot van het feit dat hij het daar niet mee eens is. Onderweg wordt de binnenkant van de auto behan- gen met kapotgeknepen peer en afge- sabbelde soepstengel. Ondertussen is de eerste volle luier een feit, zodat ik ze een beetje beschaamd achter laat bij de leidsters. “Goh, thuis was die echt nog schoon... Doe!”

Het is niet anders, snel naar het werk. O nee, niet snel naar het werk, want er staat file. Iedereen moet nog een beetje wakker worden in de auto en lijkt het niet erg te vinden dat het allemaal wat lan- ger duurt. De matrixborden hebben er al



wel zin in en staan hysterisch te knippen. Disco! Om de sfeer nog wat te verho- gen gaat het lampje van de benzine aan. Bij het tankstation is het ook al heel gezellig. Voor de snackautomatiek staat een grote vent met een veel te wijd pak om 8 uur (!) 's morgens fellatio te be- drijven met een picanto ma- yonaise. Het afrekenen duurt wat

langer, want tussen mij en de kassa pro- beert 100 kilo onredelijkheid haar gelijk te halen over een spaaractie.

Het voelt alsof ik er al een dag op heb zitten maar het is pas half negen. De daaropvolgende acht uur werken voelen als uitrusten. Zeurende collega's komen nauwelijks binnen en de automatenkoffie smaakt alsof er een engeltje op de tong piest.

Na deze oase van rust begint deel twee van de dagelijkse marathon. Weer file, maar nu is iedereen opgefokt. Enkele middelvingertjes verder kom ik aan op de opvang. Daar wacht me een preek over alles wat ik die ochtend vergeten ben af te geven en wordt ik overladen met verse vingerverfkunst. Snel naar huis om te koken. Net te laat krijgen de jongens voedsel, waardoor ze niet echt willen eten (een logica die ik nog steeds niet begrijp) en het geluidsniveau tot on- gekende hoogte stijgt. Door de verbou- wing hebben we geen vaatwasser, dus

begeleid door gegil wordt de halve kuub vaat met het handje schoongemaakt. Als ze eindelijk in bed liggen, is het de beurt aan de teerbeminde wederhelft: "Schat ...". Voeger kwam er nog wel eens iets romantisch na dat woord, tegenwoordig meestal een opdrachtje. "Schat, wil jij even..." "Tuurlijk moppie." Als de laatste taakjes afgerond zijn, knijp ik er snel tussenuit.

Even helemaal alleen in mijn schuurtje. Als mijn werk een oase was, dan is dit de hemel. Niet zo luxe als een echte mancave, maar eigenlijk nog beter. Een koelkast, een dartboard, wat fitnessattributen en een hoop gereedschap waar ik eigenlijk geen werk voor heb. En rust. Tussen allemaal onafgemaakte klussen even opladen voor de marathon van morgen.

Johan



Het emailadres piot@hetnet.nl voor het aanleveren van kopie is vervallen. U dient uw bijdragen in te sturen naar het volgende emailadres: h.wopereis@chello.nl

De redactie